

Beschrijvingen busreizen 1^e kwartaal 2018

Zondag 21 januari 2018

Wintertocht

Org: Bosgeuzen-Voorkempen vzw (1006)

Start : Feestzaal Den Engel, Kerkstraat 17

2290 Vorselaar

Afstanden: 6 – 9 – 12 – 15 – 19 – 23 - 27 km

De Bosgeuzen hebben de reputatie om met een maximum aan onverharde bos- en veldwegen mooie omlopen uit te stippelen. Hun territorium, de Voorkempen leent zich daar uitstekend toe. We kregen van hen de volgende tochtbeschrijving:

"Neem een stevige portie groen, sprenkel er een rijkelijke dosis bruin over, voeg een scheut blauw bij en meng het geheel met een laag wit. Zo heb je alvast enig idee wat voor een palet aan tinten je mag verwachten op de winterse Bosgeuzenwandeltocht te Vorselaar op zondag 21 januari 2018. Net zoals bij de voorgaande edities vormt de kleurige natuurpracht de grootste troef om weerom een wandelorganisatie met veel variatie te bieden. Deze troefkaart wordt daarbij uitgespeeld in 7 wandelparcours. Keuze is er uit 6/9/12/15/19/23 en 27 km.

Naar goede gewoonte maken alle routes uitgebreid kennis met de magnifieke, omgrachte kasteel-burcht de Borrekens die geflankeerd wordt door puur natuur en verscholen vennetjes. Het geheel overstijgt de postkaartallures en maakt, elk jaar weer trouwens, een diepe indruk op menig deelnemer. De 6, 9 en 12 maken reeds kort na de start kennis met dit prachtige bosrijke kasteeldomein.



De overige afstanden krijgen nog eerst een stuk natuurexploratie onder de zolen. De wandelaars die voor 15 of 19 km kozen nemen enkele fraaie bos- en veldwegen onder de loep. Na splitsing gaat de 19 verbroederen met de 23 en 27 km, terwijl de 15 km via een landelijke zigzagweg bij de tentpost arriveert. 23 en 27 km-stappers verzeilen in de vallei van de

Aa, verkennen amper bewandelde bospaadjes, flaneren langs de Heggekapel en komen zo bij café Den Hemel terecht waar zij van een eerste rustpost kunnen genieten.

Na een natje of droogje vervolgen zij met het zogenaamde Slaaplaken en kruisen zij weerom, letterlijk, veld en bos. Vooraleer de Galgenberg te trotseren maakt het 27 km traject nog een eigenzinnig lusje.

Samen met de 19 en 23 km vervolgen zij met slingerpaadjes aan het Heiend. Deze voeren hen naar de rustpost, een duivenlokaal-kantine aan de Balsakker. Na inwendige versterking van de mens kunnen de 19/23 en 27 weerom aan de wandelslag. Het natuurdomein de Kindernouw ligt nu binnen voetbereik. Mini-mini-wegeltjes slingeren zich hier doorheen de ongebreidelde natuur waarin nogal wat vennetjes her en der verspreid liggen. De voorziene stegeltjes, poortjes dus, geven alleen toegang aan onze wandelaars zodat ze ten volle kunnen genieten van de slingerpaadjes doorheen dit domein. Nagenietend over landelijke wegen bereiken ook zij dan onze tentcontrole aan de Vispluk.

Bij de "14 Kapellekes" nemen de 12, 15, 19 en 27 km-stappers weer even afscheid van de 6, 9 en 23 km.routes en dit om er een extra weiland- en boslusje aan te breien en uit te kijken over weidse panorama's in een winters kleedje. Na samenkomst trekken alle afstanden naar de kasteelbossen.

Voor de 15, 19, 23 en 27 km gaat het dan nog niet meteen aankomstwaarts. Zij mogen zich aan een heel pakket gekronkel en exploratie in het bosrijke domein de Borrekens verwachten. De 6, 9 en 12 km., die al dit moois reeds in het begin van hun wandeling hebben mogen smaken, trekken dan terug naar de startplaats via prachtige dreven en paden doorheen een, misschien, wit landschap naar Den Engel."

Zondag 25 februari 2018

29^e Bibbertocht

Org: Rustige Bosstappers Jabbeke vzw (5178)

Start: De Schelpe, Eernegemweg 34, 8490 Snellegem

Afstanden: 4 – 7 – 13 – 21 – 30 km

Deze tocht, die stevast wordt aangekondigd als een zwerftocht door parken en velden, gaat al voor de 29^{ste} keer door en is daardoor een van de klassiekers in de wandelsport. De parcoursbouwer van deze tocht beschikt, naast de bosrijke omgeving en de vele stille wegen over een aantal bezienswaardigheden die hij, afhankelijk van de gewandelde afstand in zijn omlopen verwerkt. Op de hoofdrustpost worden de wandelaars bovendien altijd getraakteerd op een koffie of een cola.



De club zond ons volgende info betreffende deze bezienswaardigheden:

De '**Boerenmolen' van Snellegem** is een karakteristiek complex van een hoge, donkerrode romp van een stellingmolen waaraan een molenaarshuis en voormalige molen op de Waalbeek zijn gekoppeld.

Het Monument Jacob van Maerlant op het dorpsplein is een aandenken aan deze middeleeuwse dichter die in het Oosthof nog voor de Heren van Rode heeft gewerkt.

De **Maskobossen** vormen een uitloper van het grote Vloethemveldgebied. De boometage bestaat vooral uit oude zomereiken, berken en beuken. Eronder tref je in de struiketage tamme kastanje, Amerikaanse eik, lijsterbes en sporkehout aan. In de kruidenlaag heeft vooral de braam het voor het zeggen, maar ook de stekelvaren en het zeldzame dubbelloof komen er veel voor.

Het Oosthof was de centrale hoeve van het kroondomein Snellegem. Reeds in 942 wordt deze hoeve vermeld in de schenkingsakte van graaf Arnulf de Grote. Hier werkte Jacob van Maerlant voor de Heren van Rode. De 16de-eeuwse ingangspoort en enkele delen van het interieur uit dezelfde periode geven de hoeve een grote historische waarde die ervoor zorgde dat ze beschermd werd als monument. Thans wordt het Oosthof als restaurant uitgebaat.

De kerk van Sint-Blasius werd in 1871 opgetrokken naar een ontwerp van architect Verbeke. Ze bevat tal van bezienswaardigheden waaronder een schilderijencollectie van de 16de tot de 19de eeuw, zowel op doek als op paneel. Een orgelkast uit de 18de eeuw is een pronkstuk. In de kerk liggen verschillende graven van belangrijke personen uit de 15de en 18de eeuw (o.a. Permeke).

Het Permekemuseum: Toen de Vlaamse expressionist Constant Permeke nog leefde en te Oostende werkte, zakte hij geregeld af naar Jabbeke. Daar huurde hij een huis in de toenmalige Hoogstraat, thans Dorpsstraat. Met de opbrengst van een grote opdracht kon hij grond aankopen om hier een eigen huis en atelier te bouwen. De woning kreeg de naam 'De Vier Winden'

De **kapel Pieter Derudder** werd gebouwd door de familie du Bus de Gisignies om een genezing af te smeken. Ze werd gebouwd op de plaats waar Pieter Derudder zijn been brak bij het vellen van een boom in het park van de burggraaf. Het **Flaminckapark** werd aangelegd in de 17de en 18de eeuw.

De molen Van Kerrebrouck is een houten staakmolen die werd heropgebouwd op teerlingen en in het kadaster geregistreerd als 'windkoornmolen en wal'. In 1852 werd de molenuitbating verkocht aan Jan Coucke.

De wandelingen doen bovendien nog het **recreatiedomein 'Klein Strand'** aan en passeren het **Lauretum** (Lauriertuinen met info- en documentatiecentrum over de laurierteelt).

Zondag 18 maart 2018 (deel 1)

Floratochten

Org: Florastappers Gent vzw (3103)

Start: DeVierdeZaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge

Afstanden: 5 – 6 – 8 – 11 – 14 – 17 – 21 – 24 – 30 km

We vertrekken uitzonderlijk om 7u30 aan De Reep en plannen in Gentbrugge aan te komen tussen 8u30 en 9u om daar terug te vertrekken om 12u. We hebben dus 3 uur tijd, wat ons de mogelijkheid biedt een afstand tussen 5 en 14 km te wandelen. We beperken de bewerkte beschrijving van de tochten, ons toegestuurd

door de Florastappers, dan ook tot deze afstanden, die allemaal op het grondgebied Gentbrugge worden gewandeld (*meer info www.florastappers.be*):

Alle wandelaars, met uitzondering van de mindervaliden, wandelen het Rattendaelepark in. Het park is een oud kasteeldomein dat nog steeds omgeven is door een gedeelte van een oude omwalling en in de volksmond ook wel Kasteel Villain wordt genoemd. De traptoren die je kunt bewonderen is het enige restant van het kasteel en tevens de blikvanger van het park, dat zich verder ontwikkeld heeft tot een bos. Via een onverhard pad komen we terug bij de andersvaliden in het 4,5 ha grote Volkstuinenpark "De Meersen".

De 6 km en 11 km bereiken de rustpost via een grotendeels onverharde route, terwijl de 8 km en 14 km vooraleer daar aan te komen, nog een ommetje maken langs het onverharde pad "De Voshoek", genoemd naar de bekende overleden Gentse zanger Luc De Vos.



Uitgerust stappen de wandelaars van de 11 km en 14 km een lus langs rustige paden door enkele goed weggestoken stukjes groen en langs de Schelde om de rustpost voor een tweede maal te bereiken. Terwijl de andersvaliden een ommetje maken via enkele straten trekken de anderen naar het Noordbos. Dit bos gelegen ten noorden van het viaduct E17, is een mengeling van oud en nieuw bos. De grote blikvanger is dan ook een monumentale oude kastanjeboom. Na het bos keren ze samen met de andersvaliden naar het

Frans Tochpark. De blikvanger hier is het vroegere Braemsloot, dat dateert uit de 14^{de} eeuw en tot 1974 gebruikt werd als gemeentehuis. Van daaruit bereiken de wandelaars terug de startzaal.

We worden aan de bus verwacht om 12u voor een rit naar Ploegsteert en de tweede wandeling van de dag.

Zondag 18 maart 2018 (deel 2)

4^e Mars van de Kleiputten

Org: Wervikse Wandelsport vzw (5061)

Start: Sociaal Centrum van de Steenbakkerijen,

Touquetstraat 228, 7782 Ploegsteert

Afstanden: 4 – 10 – 14 – 18 – 24 km

We kregen de volgende beschrijving van onze wandelvrienden uit Wervik:

"Ploegsteert, een landelijk dorpje toebehorend aan de Waalse stad Komen-Waasten vormt er de uitvalsbasis voor een ongeëvenaarde zwerftocht langs de destijds ontgonnen Ploegsteertse kleiputten. Dankzei de medewerking van de Ploegsteertse Steenbakkerij krijgen we de gelegenheid te wandelen in het uniek natuureservaat. Sinds 1976 waakt de Steenbakkerij van Ploegsteert over de ontgonnen kleiputten. Het geheel groeide doorheen de jaren uit tot een 150ha groot natuur- en moerasgebied waarbij talrijke vogelsoorten komen overwinteren.

De Mars der Kleiputten loodst u kriskras langs de paden van de moerasvlakte. Een gebied waar u ongetwijfeld oog in oog komt te staan van ontelbare vogels, maar evenzeer van een boeiende fauna en flora. De natuur observeren is hier de boodschap.

Ploegsteert, draagt ook een gruwelijk oorlogsverleden met zich mee. In het omliggende



hinterland zal u nadrukkelijk kennismaken met enkele Britse oorlogsbegraafplaatsen. De Ploegsteert Memorial vormt wellicht de bekendste. In het kader van de herdenking 100jaar Grote Oorlog kwam de begraafplaats extra in de kijker tijdens het herinneringsmoment Gonewest.

De Leievallei tussen het Waalse Komen en de Franse grens vormt een praktisch onbewandeld traject. De rechte trekking van de Golden River zorgde voor een hertekening van het landschap, waarbij de eertijdse kronkelende meanders voortaan

een prachtig stukje wandeloase vormen zowel voor, op als achter de Schreve. Op onze wandelweg ontdekken we een stukje Neerwaasten aan Belgische zijde en een stukje Frelinghein aan Franse zijde.

Opnieuw een wandeling om naar uit te kijken en bovenal vol verrassingen. Wij zorgen tevens voor goede en ruime rustposten en een gratis versnapering voor elke wandelaar. En onze befaamde Picon als opwarmertje of achterafje zal zeker niet ontbreken."

*

De combinatie van deze twee wandelingen, eerst 's morgens door de parken, kasteeldomeinen en volkse tuintjes van Gentbrugge en na de middag door het natuur- en moerasgebied van de Ploegsteertse kleiputten en langs de meanders van de Leie, zorgt zeker voor een afwisselend en interessant dagje uit. De verwachtingen zijn hoog en we kijken er al naar uit, om met een glaasje Picon te toasten op een mooie wandeldag.

Zondag 8 april 2018

Paastocht

Org: W.S.V. Vitales (2067)

Start: Gemeenschapscentrum Ter Kommen

Europalaan 2, 3730 Hoeselt

Afstanden: 4 – 6 – 13 - 21 km

We trekken nog eens naar Limburg op zoek naar een mooie wandeldag. Een ruime beschrijving van deze busreis zal je kunnen lezen in ons volgende Padstapperke, maar we kunnen nu al verklappen dat het om wandeltochten gaat door het heuvelachtige Haspengouwse landschap. De ongerepte natuur, de prachtige bloesems in het voorjaar, de mooie vergezichten en de kastelen Hardelingen en Schalhoven zijn de ingrediënten die deze Paastocht (zij het een weekje na Pasen) het wandelen waard maakt.

